

ĐI CHIẾN DỊCH .

Khi đi chiến dịch 214 chúng tôi có Nhung, tui và Nguyễn Bá Long chung một tón về Lễ Tâm thuộc Thuận Nhơn. Nhung mà xã này nguy hiểm và tệ đến mức người ta gọi nó là "khóc trong lòng" (Lễ Tâm), giáp với Chương Thiện. Đây là xã duy nhất ở Thuận Nhơn không có chợ và từ quận lỵ Bảy Ngàn (Thuận Nhơn) muốn đến xã phải đi ngược lên Ô Môn, vào Thới Lai rồi vòng lại qua kinh xáng Xà No đến Bà Đàm rồi mới tới nhiệm sở được. Sau khi ở quận lỵ 1 đêm, được sĩ quan chỉ khu chỉ cho quán cơm ngoài chợ ăn, hôm sau mới lên xe Dodge đi. Quận này, trừ xe jeep vào được, còn thì mọi thứ xe khác phải để ngoài Rạch Gòi hết, để đi vô lã vào (ra). Rạch Gòi tuy là xã, nhưng sát quốc lộ 4, thành thử còn sầm uất, nhộn nhịp hơn chợ quận nhiều.

Viên trung úy chỉ khu đưa 3 thằng tui lên Ô Môn, vào con đường đàu khổ đến Thới Lai thì trời đã gần chiều. Ông thiếu tá người Miên TĐT ĐPQ chờ sẵn một mình đón rồi báo cho TĐ 475 của đại úy Chu Trí Lệ (sau lên thiếu tá) cho người ra đón, viên sĩ quan trở về lổ cũ. Bên 475 vừa mới lãnh chiếc hobo nên họ lấy để đón, do trung úy trưởng ban 3 TĐ (khóa 27) rước. Viên trung úy chỉ các người đẹp tắm sông hai bên bờ cho xem đàn bà con gái ở đây tắm sông là quần đen kéo cao che ngực).

Đến Bà Đàm nơi trú đóng của 475. Chợ cũng vừa mới được ông Lệ cho lập mấy hôm. Chiều đó chúng tôi ăn, ngủ tại 475, và được các SQ từ trên xuống dưới tiếp đón nồng hậu như là những SQ chớ không phải "con cá". Hôm sau nữa mời vào đến xã, nghĩa là từ khi xuống Cần Thơ phải bốn ngày sau chúng tôi mới vào được nơi công tác. Xã ngày ngã ba sông, phía bên kia thuộc Thuận Trung huyện Cờ Đỏ bây giờ) có một đồn nghĩa quân 1 trung đội. Bên này sông thuộc Thuận Nhơn, gồm một hội đồng xã, một trung đội NQ và 1 cuộc cảnh sát. Trung đội trưởng nghĩa quân này tên Tại (Hai Tại), khoái cờ bạc, từ sóc đĩa, hốt me, xập xám... nhưng chỉ uống bia con cộp BGI, không uống rượu đế, Hai Tại đưa chúng tôi giới thiệu một vòng gần (không dám đi xa vì sợ VC làm thịt) và cùng ăn cơm tháng tại nhà một nghĩa quân gần sát đồn. Ở đây, mất an ninh đến độ quan trên xuống phải đi trực thẳng, có ông còn kêu lại nói nhỏ "Muốn đi giải thích hiệp định phải có ít nhất 1 đại đội hộ tống, còn không cứ ở nhà cho nó an toàn, nghe chưa". Thế nên suốt mấy tháng ở đây bọn tôi chỉ đi thuyết phát chừng hơn mười lần.

Xã không chợ, không có gì hết. Hôm nào dân trong xóm, trong làng xẻ thịt heo chớ xuống dọc kênh bán thì mới có. Còn rau thì chủ yếu là cà chua, cái thứ cà chua mà không chua, lại dài, họ gọi là cà dài. uồn gì thì phải đờ ra Thới Lai mua mới có. Thành thử lương tháng 8.000đ của SVSQ bọn tui xài mau hết lắm (ăn cơm tháng người ta lấy chưa tới hai ngàn, vậy mà còn thiếu lên thiếu xuống chủ nhà. Viên đại úy tiền phương của 475 cũng thiếu đói trầm trọng như các con cá quân trường nên mượn xuống, mượn máy phát điện, mua xăng thiếu cùng tay nghĩa quân với chúng tôi đi chích cá. Kết quả khả quan, cá bán được dư tiền trả tiền xăng, mua bánh trắng và cả chục con cấm bờ kinh phủ rom nướng trui. Được đầu chừng 3 lần thì thôi không làm nữa. Thế nhưng có tay nào đó thừa và viên đại úy này phải về tiểu khu trình diện. Khi dứt chiến dịch, tui tui ngán xừ này quá nên về sớm trước một ngày, gần nhà đại úy. Ông này cho biết: "Hồng biết thằng nào thừa tao, nếu biết tao phải cảm ơn, cho nó tiền. Vì bị thuyết chuyển về là ở chỗ "vô cùng khổ" là thành viên của tòa án binh, sáng Honda đi, tối về nhà với vợ con".

Thành ra, càng ở trong vùng nguy hiểm, phe ta càng lạnh lặn, bình yên. Giờ thì Nhung ở Gò Công (nghe Truyện nói nó cũng khá), còn Long sau khi ở tù về, nhà in của gia đình nó (nhà in Nguyễn Bá) bị tịch thu bọn tui có gặp lại. Nghe đầu Long ở xứ nào của người da trắng rồi.

Về trường, thay con cá ra đơn vị mới thấy ở quân trường khỏe quá, ăn có giờ, ngủ có giấc, mọi thứ có người lo. Còn sau đó thì... nói dóc như bây giờ.

Sau này, chú vợ tui, trung đoàn trưởng của 21 khi biết tui đi chiến dịch ở Lệ Tâm, chú bảo sau đó "nó bị đánh tan tành, phải giải vây và tái lập lại 100% mọi thứ, nghĩa quân tử trận và 475 cũng mất một mớ". Hèn chi, thư tui từ đơn vị gửi về đó cho nhiều anh em đều bị trả lại với lời ghi "Tử trận". Cũng hên, nếu Bộ TTM không kêu về chắc cũng phơi thây bên dòng kinh sáng Xà No rồi.

Vấn 214